

En vårhälsning från Sjukhuskyrkan

Vi är inne i andra kvartalet av 2023. Här har nyheten nått oss om att inga restriktioner gäller på sjukhuset längre. Det betyder att vi får vara och agera så som det var innan pandemin.

Jag tycker det har märkts något här på sjukhuset. Nu börjar man förstå och upptäcka att det fanns ett socialt liv och ett utbyte av tjänster som man hade tappat.

Allt fler har hört av sig till oss och faktiskt undrat om möjlighet till samarbete och vad sjukhuskyrkan kan bidra med in i deras vårdarbete.

Vi har fått vara med på chefsdagar, utbildningsdagar och uppe på administratörsavdelningen och mött sjukhus-chefer och fått berätta om vårt arbete och vad vi kan stå till tjänst med. Känns nästan lite överkligt men riktigt roligt.

Jag tog kontakt med en avdelning för äldrevård (geriatrik) och frågade om det var möjligt att få fira påskdagsgudstjänst där och det var helt öppet och välkommet. Allt gott fram till vi fick veta att det gick vinterkräksjuka där under påskveckan så det fick vi ställa in och i stället ha samma Gudstjänst i vår egen lokal och sända ut det över intern-radion i stället. Det gick bra det med.

Nu har bollen i vilket fall börjat rulla och vi är i färd med att ta upp kontakterna igen och förutom den geriatriska avdelningen så har vi ett par avdelningar till minst som visat intresse för framtida besök.

Än så länge är det bara samtal i telefonerna men vår förhoppning och bön är att det också skall bli verklighet framöver att få komma upp på avdelningar och få ha andakter, fler samtal och Gudstjänster.

Under påsken fick jag hjälp att fira Getsemanestund och påskdagspredikan tillsammans med Bertil Åhman från Vasakyrkan, Ulrika Gidmark från Lorensbergskyrkan och Peter Svanberg från Västerportkyrkan. Så roligt att få samarbeta med frikyrkorna i detta och jag räknar med att det kommer fler gånger och att det kan finnas tillfälle att "gå laget runt" och få samarbeta med fler församlingar och dess pastorer.

Har i dagarna fått veta att Anna-Karin, vår diakon har sagt upp sig och det blir bekräftat att nu är det bara jag kvar av "de gamle." En prästtjänst är utlyst och efter sommaren kan vi eventuellt ha en ny medarbetare här. Johanna Broselid som har jobbat med beredskapen här förut och som närmast kommer från en fängelsepräst-tjänst kommer att gå in och ta Anna-Karins tid under nästa läsår. Därefter kanske det blir aktuellt med en ny diakontjänst.

Slutligen; vi är en kyrka på sjukhuset och vår närvaro vittnar om vad vi står för, oavsett vad patienten eller personalen har för önskemål. Vi tackar Gud för den goda vården vi har, för ett fint sjukhus och för det stora förtroende vi har som Sjukhuskyrka. I detta tror vi ytterst sett att Gud som har skapat oss också är den som kan hela oss och ge oss det vi verkligen behöver.

Ps 147:3 säger: *Han ger läkedom åt de förtvivalade, han helar deras sår.*

Detta får vi också se emellanåt.

Mvh Daniel Holmgren, sjukhuspastor